

icke tvärtom såsom i minnestalet antydes. Det har dock sin riktighet, att handläggningen i de båda departementerna var slutförd i början af året 1861, då alltså antagligen uppgifterna på frågorna voro fullständiga. Bemötandets stickord i denna punkt har jag redan räknat bland de onödiga.

J. V. S.

102 KRIGSTEATERN. VI.

Morgonbladet n:o 255, 2. XI 1876

10

Ryktet, att Djunislinien vore tagen af turkarne vidhålles så ihärdigt, att saken kunde se betänkelig ut. Äfven ett så allvarligt blad som österrikiska Politische Korrespondenz innehåller utförlig berättelse om de strider, under hvilka eröfringen skulle skett. Men då dessa underrättelser icke gå längre än till den 23, förefalla de förlegade. Sedan dess skulle säkert fullkomlig bekräftelse hunnit anlända. Men sådan saknas. Tvertom telegraferades såsom »officielt» den 28 från Belgrad, att ingen strid förefallit sedan den 23, då förlorade positioner af serberna återtogos. Det tillades, att de engelska korrespondenterna i turkiska läget måste af turkarne blifvit förda bakom ljustet.

20

Om någon särskild ort, Tjunis, är menad, synes osäkert. Men så benämnes en liten flod, hvilken flyter från Yastrebats bergen i nordostlig riktning och utmynnar i Morava nära Deligrad. Det är långsamt denna, Horvatovitsch är posterad, således på en försvarslinie af minst en half mils längd, och om hvilken det är fråga. Framom denna linies sydliga ända ligger Schiliegovats och Gredetin. Många indicier antyda, att dessa sistnämnde poster, ehuru den 23 delvis återtagna, blifvit åter öfvergifna. Men såsom sagdt, saknas all pålitlig underrättelse, att

30

sjelfva Djunis-linien skulle vara af serberne förlorad. Det har icke varit svårt att längesedan anmärka, att sebernas nödtvungna halfcirkelformiga försvarsställning omkring de i denna säck koncentrerade turkarne måste vara vådlig. Det underbara är, att de så länge förmått hålla ut i densamma. Kommer vapenhvilan till stånd, är det väl otvifvelaktigt, att den för dem kommer i en god stund. Ty det är knappt troligt, att turkarne under densamma skola stå kvar i sin inklämda ställning, med kommunikation öppen på en enda svår väg, den långsamt venstra Moravastranden till Nisch. Omöjligt synes också, att serberne skulle hafva ressurser, att ensamma fortsätta kriget.

40

Men dagens stora fråga är just detta vapenstillestånd.

103 KRIGSTEATERN. VI. (TILLÄGG)

Morgonbladet n:o 256, 3. XI 1876

Ehuru ryktet om eröfringen af Djunis redan den 23 oktober var falskt, har det dock beklagligen visat sig, att det förbedade, hvad som komma skulle. Efter en oafgjord artilleristrid den 28, lyckades turkarne söndagen den 29 oktober att eröfra serbernas förskansningar. Telegram till ryska blad uppgifva, att en korps af ryska frivillige ända till 4 500 man, hvilken försvarade hufvudställningen, förlorade hälften af sitt antal. De tillägga, att serberne fäktat dåligt, men detta tillägg kan förklaras af stundens känslor. Serbiska officiella meddelanden prisa

50