

**135** *J. V. SNELLMAN – J. L. SNELLMAN 19.XII  
1853*

*HUB, JVS handskriftssamling*

Egen Maka!

Jag reser i Onsdag och får Thorsdag afton kyssa Dig 100:de gånger och se barnens fridfulla slummer. Gud med Eder

Din  
Snellman

10

d. 19 Dec.

**136** *J. L. SNELLMAN – J. V. SNELLMAN 19.XII  
1853*

*HUB, JVS handskriftssamling*

Älskade Make!

20

Tack egen min Make för Ditt sednaste bref, jag trodde att jag inte mera skulle hinna skrifva, eller rättare, att brefvet ej skulle träffa Dig, du skulle ju resa om Tisdagen, samma dag som brefvet kommer fram.

I går voro vi hos Pappa på middag alla utom Malena. Där af ser du att vi alla äro friska.

30

Om Du mins, att Hanna helt obetydligt hade stödt sitt knä redan under din hemmavaro, Nu har det lilla såret ännu ej helnat, jag frågade af Ingman då han sist var här, och han tyckte att jag kunde nyttja utaf Villes salva, men det har ej blifvit bättre, hvarföre jag i dag skickade henne med Ida åter till Ingman, som tyckte att det inte alls var farligt, och att hon skulle nytja blysalva, och inte springa ute. Gossarna äro dageligen ute med kälkor, och i dag går äfven Ville som nu åter är så glad och snäll, men som förut lite orolig om nätterna.

En glädjande nyhet kan jag berätta att Villebrands har sig en son, han kom till Verlden redan den 16:de. Och allt gick lyckligt och väl. Det var ju den bästa Julklapp de kunde få.

40

Onsdag väntar jag Dig hem Nu går det väl helt hastigt, ty Du kan begagna släde. Säkert är, det bätreslädföre på landsvägen än här på gatorna, inga hjul ser man mera. Farväl älskade vän Gud låte allt stå väl till hos Dig så att Du i onsdag hinner till oss. För mörkrets skull ämna vi först i onsdag på förmiddagen gå i badstu, och då skola vi troget hållas inne.

Jag väntar ännu bref ifrån Dig. Farväl min hjertans Vän, Med Guds hjälp träffas vi i öfvermorgon.

Din egen Maka  
Jeanette.

Hanna blef så glad öfver docksömnaden.

50

Helsingfors Den 19:de Dec.