

flickskolan.

255 J. J. TENGSTROM – J. V. SNELLMAN 5.IV 1847
HUB, JVS handskriftssamling

Gode Vän.

Att Du ledsnat vid mig, kan jag icke tro, emedan sådant vore otro i afseende å fastheten af det sinnelag Du förut så mången gång till ära och glädje för mig betygat. Emellertid befarar jag dock, det jag gett Dig någon anledning till missnöje, ehuru jag alls icke kan ana, hvori den skulle bestå. Detta bref kan icke blifva obesvaradt. Måtte Du i Ditt svar alls icke vidröra min yttrade farhåga om den är ogrundad. Ej eller har jag någon annan grund dertill, än att Du på mina sista bref alls icke låtit höra af Dig,

En fråga ställes härmedelst till Dig som ovilkorligt fordrar svar, eller som, om den icke skulle besvaras, vore på ett hårdt sätt tillbakavisad. Saken är, att jag ärnar i Philosophiska Fakulteten föreslå Dig till att vid den i sommar förestående Promotion promoveras till Honorär Doktor. På *min* Honor försäkrar jag, att det är mindre *Din* jag åsyftar, än att vanheder för mig och Fakulteten, derigenom att Du icke vore ihågkommen, måtte afvärjas, och att heder och anseende för den förestående Akten måtte vinnas genom en sådan Heders Doktors promoverande. Broder Snellman! Förinna mig den glädjen här mot slutet af min bana att få *creera* Dig såsom det heter, till Doktor. Var icke så stolt att skjuta ifrån Dig hvad jag anhåller om, ännu en gång sagdt, visst icke såsom dermed Dig en utmärkelse skulle vederfaras, utan hvarom jag bedjer Dig, emedan det för mig vore en skam att icke hafva bedt Dig derom, och i följe hvaraf jag alls icke kan vilja, liksom jag sannerligen icke vill, att Du skall anse denna anhållan såsom uttryck af vänskap från min sida. Skulle Du vägra att gå min önskan till mötes, så ville jag således ej eller taga det såsom yttring af obenägenhet mot annat än saken; men hvad Du deremot kunde hysa för ovilja, inser jag icke, och kan derföre icke utan en viss ansträngning hålla mig endast till saken eller, finna mig vid ett sak samma.

Frambär från de mina äfvensom från mig, ehuru okända, värdsamma, välmeningsrika hälsningar till Din Fru.

Afvaktande samt inföväntande Din försäkran, att om Fakulteten å Dig erbjuder Honorär Doktors grad, Du icke vägrar mottaga densamma, utan håller anbudet till godo, förblifver jag, såsom alltid, med oföränderlig vänskap

Din
tillgifnaste
J. J. Tengström.

Hfors den 5. Apr. 1847.