

P. S. Würden Sie uns nicht zunächst Ihren versprochenen deutschen Auszug aus Ihrem Werke über den Staat schicken.

M.

251 J. V. SNELLMAN – A. F. BORENIUS JANUARI
1847

10 HUB, SLS arkiv

Heders Bror!

Förlåt, att jag tagit mig friheten belasta Dig med åtskilliga spillror af den förstörda Saima. De göra blott anspråk på tak öfver hufvudet och skydd mot fyrfota gnagare för det lilla de tvåbenta frätarena, Censorerne, lemnat.

20 Sagde reliquier öfverkomma med en forbonde, och frakten är till honom erlagd. Skulle Bokhandlaren Öhman requirera remissen så haf godheten utlemma den. Äfven i annan händelse, om den vandrar längre fram, skall jag nog ombesörja, att den icke förorsakar Dig annat besvär,

Från vår ort kan intet nytt gifvas. Att Lönnrot sökt privilegium på ett blad härifrån är känt, och att jag kommer att skrifva deri, lärer gissas.

30 Har ingen sökt öfvertala Runeberg att söka Sjöströmska professionen? Enligt min tanke borde hvar och en, som känner hans inflytande på ungdomen, kraftigt mana honom dertill. Hans medsökandes skrala ställning såsom föremål för samma ungdoms medlidsamma åtlöje bör stärka detta åliggande. Kunde blott Runeberg öfvertalas.

30 Samma press är med Lönnrot, hvilken torde vilja lemna plats åt Castrén. Visserligen måste man tro, att Castrén är den starkare lärdomen och kanske förmågan; men Lönnrots inflytande på de unga är likasom Runebergs en ovärderlig sak. Om också Lönnrot skulle fås till den blifvande Finska professionen, så är det säkert en lätt sak att göra Castrén till Extra Ordinarie professor i »Norra Rysslands språk» t. ex.

40 Tänker Du Käre Bror som jag, så arbeta för en opinion, hvilken icke utstänger Lönnrot, d. ä. mot en sådan, som gerna vill Lönnrot – om icke Castrén vore. Får Lönnrot minsta nys om, att det är någon allmän åsigt af saken, så kan han aldrig förmås till någon ansökning.

Emma lefver och blomstrar oförgängligt. Hon gladde oss med besök för två dar sen. Från Gustaf har jag haft bref och afstyrkt hans bokhandelsplaner.

Min lilla hustru förenar med mina sina helsningar till Dig och Din rara Gustafva, hvars Fruväsende jag sökt afmåla henne till förebild.

Med Högaktning och tillgifvenhet

50

Bror och tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Kuopio Jan. 1847.