

Lill' Mor beder hjertligen helsa. Från Gubben Vennberg skulle jag väl ha samma kommission om han blott råkat veta, att jag skriver.

Kommer Nervander hit, som han ernat halft om, så kunde det väl hända, att Du blefve för några dagar störd af varjehanda resande voyageurer – deribland Din

tillgifne Broder
Snellman.

Kuopio d. 6 Juli.

10

226 J. J. NERVANDER – J. V. SNELLMAN 13.VII
1846
HUB, JVS handskriftssamling

Min heders Broder,

Jag glömde i sista brevet att säga, att Dina möbler afgått med »Unionen» och under Com(merse) Råd(et) C. Rosenii adress. 20

Med dagens post får Du i Morgonbladet af mig en lång protest mot Dina Crusellska Artiklar. Den sednare af dessa är nemligen så beskaffad, att jag ej ansåg mig böra tåga dertill. I allmänhet anser jag Dina anfall mot »Universitetet» för temligen obetänkta. Anfall enskildta personer, men icke det hela; ty hvad Du än må säga, så går jag ej från den tron, att om hos Allmänheten Universitetets anseende nedsättes, så nedsättes äfven Vetenskapens, likasom hos Bonden Stats-Kyrkans och Religionens anseende äro oåtskiljeliga. – De ståndpunkter, hvarifrån vi betrakta våra Finska förhållanden, äro så olika, att våra uppfattningar af dem icke kunna sammanstämma, derföre är det äfven af mig onödigt att plåga Dig med skriftliga exhortationer, utom min tryckta uppsats. Nu några Commentarier till den sednare. Dina anfall mot Universitetet, gälla egentligen dess Cancellar, hvilken en(igt) 25 § af Statuterne hör till Universitetet. För att Du ej skall komma i någon mellanhand, i fall Du, som jag tror, besvarar mig, har jag sökt advocera bort Cancellar från Universitetet och aflägsna den tanken att Du i Saima ville anfalla Thronföljaren. Det felas nemligen här icke dem, som gerna ville gifva en sådan tydning åt Dina anfall, Någon apologi för min Artikel behöfves för öfrigt icke. Vårt gamla förhållande har aldrig hindrat och bör aldrig hindra oss att följa hvar sin öfvertygelse i sak. Din person har jag gjort all rättvisa och der jag litet snärtar åt Dig, angående »efterlysningarne, der förtjenar Du väl allt hvad Du får, Käraste Broder, ty der har Du med och vilja »gjort orätt». – Mitt namn har jag utsatt, emedan jag så långt jag minnes tillbaka ej skrivit anonymt. 40

Hvad min resa till Kuopio beträffar, så hoppas jag att kunna utföra den, men när jag kommer beror på det nya Magnetiska observatorium, hvilket som bäst uppföres. Så snart det blir färdigt, så är jag fri, och färdigt bör det vara till d(en) 1 Aug(usti). Låt dock ingalunda Dig hindras i Dina resplaner af min projekterade resa, ty jag kan lika gerna komma i September, som i Augusti. Låt mig blott veta när Du reser och när Du återkommer; ty som sagdt är: mig är den ena tiden lika så god som den andra. Till den 1 Oct(ober) kan jag alltid disponera min tid. 50

Backman har lofvat skriva till Dig i dag, att Han förlofvat sig med

en Tysk Gouvernante, en Mademoiselle Halterman, och det efter 8 dagars bekantskap. Brölloppet blir i Augusti. Det är roligt att se huru ni gamla abborrar ändock slutligen den ene efter den andre biter på hvar sin krok.

Lille svänger sig ännu i sitt »torra» element. Han är nu öfverrest till Sverge.

10 Mina Magnetiska observationer komma att i samma skala såsom hittills fortsättas i ytterligare 2 år. Jag har nu ändteligen fått lemna det första arket på trycket af de redan gjorda observationerne, till hvilkas tryckning Vetenskaps Societeten anslagit 1 000 Rubel Silfver, att utgå efter räkning. Arbetet tryckes hos Gottlund, för att hjälpa Honom, men få se om jag ej sålunda får mig en process på halsen förr eller sednare.

Helsa Din lilla Fru från

Din
tillgifne
J. J. Nervander

20 Helsingfors d. 13 Juli 1846.

P. S. Res hit med Din Fru, om Du skall resa, så följer jag Dig *bestämdt* tillbaka. Hela min våning står tom, ty min Hustru och barnen äro på landet. För Conditionsförslaget tackar jag Dig; men då jag icke känner närmare förhållanderne i det blifvande huset, så vill jag ej risquera något för pojken. Expertus novi.

30 **227 REKOMMENDATION FÖR H. NIKKINEN**
19.VIII 1846

Kuopio lyceums arkiv, Joensuu LA

40 Ynglingen Henrik Nikkinen, som är född den 21 Februari 1828, varit vid Högre Elementarskolan i Kuopio inskrifven sedan den 30 November 1835 och på dess Fjerde Klass sedan 15 Juni 1843, samt derstädes genomgått den för Lärda Afdelningen föreskrifna Lärokurs, har städse iakttagande ett Berömligt *Uppförande* jemväl ådagalagt Berömlig *Flit*, men i anledning af sin Finska börd och deraf följande obekantskap med Svenska språket icke vunnit den stadgade insigt, att han med fullt förtroende kan till åtnjutande af undervisning vid Gymnasium rekommenderas. Dock då Nikkinens redan lofordade Uppförande och Flit låter mig hoppas, att han icke utan allt sitt gagn skall Gymnasiundervisningen bevista, så får jag enskildt äran i sådant afseende anbefalla honom till den välvilja, hvaraf detta och hans i några kunskapsstycken nöjaktigare framsteg kunna göra honom förtjent. Kuopio den 19 Augusti 1846.

Joh. Vilh. Snellman.