

Din resa, än Du sparar på medel för nödig vård. Deri är intet ondt, om Du lemnar något för en efterskörd af andra. Materialier har Du ju snart nog för egen tid. Lef Väll!

Med Högaktning och tillgifvenhet

Vän och Broder
Joh. Vilh. Snellman

Kuopio d. 23. Oktober 1845.

10

179 E. LÖNNROT – J. V. SNELLMAN 24.X 1845
HUB, JVS handskriftssamling

Käre Broder!

Tack för påminnelsen om bröllopsfärden. Om någonsin möjligt är, skall jag bjuda till att komma. Då kunna vi ock närmare tala om hvad du nämner och föreslår att jag kunde packa in mina lexicalia och fara till Tyskland, der jag likaväl som här hemma kunde ordna dem. Jag vet ej just hvad som kunde hindra mig ifrån att följa ditt råd, om jag ock derföre ej ännu kan besluta mig dertill – någon brådska vore det ej heller, då jag i alla fall ej kunde resa förrän i nästa vår med öppet vatten. Roligt skulle det visst blifva att få med Tyskarne resonnera om finska grammatiken; jag tviflar ej uppå, att de snart skulle erkänna Finskan såsom det mest completa språk i anseende till ljudharmonien, formernas rikedom, böjningarnes regelbundenhet m. m.

20

I går återkom Europæus ifrån sin vandring välbehållen och med ganska rika samlingar. Såsnart han hunnit få nytt pass, ämnar han åter begifva sig ut till, Archangelska och Olonetsiska Gouvernementerna, hvarest han troligen kommer att tillbringa hela vintern. Jag har funderat att af Finska Litteratursällskapet begära för honom ytterligt bidrag af 100 Rubel Banco A^{ssignater} för denna nya färd, emedan hans bekymmer eljest kan blifva för mycket fästadt på sparsamhet i utgifter, hvilket såsom jag af erfarenheten känner, mycket k^{***} ens verksamhet.

30

Hälsa kamraterna ifrån

Din
redligt tillgifne
Elias Lönnrot.

40

Kajana den 24 Octob. 1845.