

Björckman, hvad hon skall göra och icke gifva er medikamenter utan att fråga. Säg Tante, att farbror Ingman vill, att ni för sjuk mage först skolen intaga ett skedblad ricinolja och 4 timmar derefter börja med Bouchtens rödsots droppar 10 à 15 droppar hvar timme. Skulle blod visa sig så bör man dricka äggvatten – 6 ägghvitor vispade i ett stop förut uppkokt vatten, sedan det fått kallna.

Svarta band får ni. Äfvenså litet kringlor och ärtskidor, att stufva två dagar.

10 Moster helsar. Helsa Maria. Varen tacksama mot henne, som är så beskedligt och oss alla så tillgifven. Gud vare hos Eder! Er

öme Fader.

75 *J. V. SNELLMAN – H., A.H., J.L. & V. SNELLMAN 24.VII 1857*
HUB, JVS handskriftssamling

20 Hanna, Hinni, Janne och Wille!

Älskade barn! Pappa glömde att skicka er metkrokar. Här medfölja nu 8 stycken jemte svart silke till refvar. Beden Farbror Björckman hafva godheten visa er, huru krokarne fästas vid refvarne. De fyra får ni taga åt er; de andra fyra bören I spara, för att hafva i beredskap, om någon krok förloras.

30 Kalle har åter varit sjuk i tandplågor, men är igen bättre. Gud låte er vara friska. Barfota får ni springa, när det är vackert väder och marken är torr. Bed Maria lära er att smörja era stöflor och håll dem alltid väl smorda. Rusthållarn ger väl ister och talg som smältes tillsamman till smörja,

Bed Maria köpa smultron alla dagar och gå flitigt ut med henne, för att sjelfva plocka.

Ni får icke gå ensama att meta eller simma eller eljest till strand. Maria kommer nog med er.

Gud vare hos er, älskade barn. Kommen ihåg att göra Pappa stackare glädje genom ert goda uppförande.

Er öme Fader.

40 Helsingfors den 24 Juli 1857.

76 *J. V. SNELLMAN – BARNEN SNELLMAN 31.VII 1857*
HUB, JVS handskriftssamling

Till alla barnen!

50 Hannas senaste bref har jag fått. Jag skrifver nu några ord, för att berätta er, att Kalle är frisk och snäll. Han har sin vagn lagad och är mycket glad att få åka. Några kycklingar hafva vi också, som han mycket fögnar sig åt. Ofta talar han om er.

Det gläder mig, att vädret nu synes blifva vackert. Bed nu Maria hvar enda dag gå ut med er och taga middagen med i en korg. Hon får

icke låta förhindra sig af något, utan bör taga någon annan att tvätta, om det behöfves. Maria bör köpa ull och lemna den att spinnas till strumpor åt er. Äfven bör hon torka blåbär och vattlägga hjortron, om sådane kunna fås. Maria får beställa sig ett par smorläders kängor, hos skomakarn, som också bör göra ett par hästläders stöflor till åt alla gossarne.

Pappa skulle skickat knifvar åt er alla; men sådane med hål i skaftet funnos icke i boden. Jag skickar er nu så länge Hinnis puukko och min gamla knif. Slarfva icke bort dem.

Helsa Rusthållarn och bed honom höra åt, om ej något bud går till staden med hvilket jag kunde skicka er något. Helsa också Farbror och Tante Björkman och tacka dem för deras godhet mot er. Äfven Rusthållerskan och gamla värdinnan och Annette.

Mycket blåbär får ni ej äta på engång; ty deraf blir, ni sjuka.

Jag vet ej, om jag alls slipper ut, men skall väl skrifva när ni får komma hem.

Gud vare hos Er. Varen snälla och lydiga.

Er öme Fader.

Den 31:a Juli.

10

20

77 J. V. SNELLMAN – U. E. HEINTZIE 1857

HUB, JVS handskriftssamling

Goda fru Heintzi!

Genom vännen Lagi är Fru H<eintzi> underrättad om de förhoppningar jag ett ögonblick gjort mig för mina moderlösa barns vård. Lagi ansåg snart dessa förhoppningar fruktlösa, och jag har derföre varit beredd att få höra detta bekräftas i Fru H<eintzi>s svar till honom.

Emellertid glädes jag nu af underrättelsen, att svaret åtminstone icke medfört ett direkt afslag.

Jag inser naturligtvis, att endast håg att hjälpa och gagna kunde förmå Fru H<eintzi> att åtaga sig mina barn. Men jag tänker, att den omvårdnad man fortfarande egnar ett barn med full moders rätt kunde blifva mera tillfredsställande, än undervisandet af kommande och gående. Att för ett ömtåligt samvete äfven ansvaret är större, är något som tillhör all mensklig verksamhet, hvori menniskan söker en högre tillfredsställelse.

Tyvär är det dock icke blott barnens vård, som kommer att åligga den, hvilken åtager sig moders plats för dem, utan äfven en matmoders tillsyn i hushållet behöfves derjemte. I detta hänseende kunde dock Fru H<eintzi> räkna på att slippa endast med den allmänna tillsyn. I mitt hus lefves af gammalt mycket enkelt, och jag har för närvarande och hoppas få behålla en domestik, åt hvilken tillträde till de små förråderna med fullt förtroende kan lemnas och som väl förstår det ringa i kokkonst, hon här har att utöfva. Hon som alla andra behöfver endast manas till ordentlighet – och är det hufvudsakligen tillsyn häröfver och ordinerandet af, hvad till barnens yttre vård hörer, som skulle komma att utgöra Märthas bekymrens föremål.

Hvad angår de yttre vilkoren, som äfven måste påtäckas, kan Fru H<eintzi> bestämma dem efter behag, emedan jag väl vet, att bestämningen icke skulle öfverstiga mina tillgångar, och anser mig med ingen

30

40

50