

198 *J. L. SNELLMAN – J. V. SNELLMAN 12.IX 1856*
HUB, JVS handskriftssamling

Den 12 September.

Älskade Make Min!

10 Gud låte det blifva vackert väder, nu är kl. fem och ännu har vi stark dimma, kl. 6 skall Hanna reser, Rusthållaren vill så, ty han säger att hon vid samma tid på afton är hemma, och det skulle passa alldeles illa om köttet kom om Lördags afton så skulle det ej hinna blifva bortsåldt och få stå för länge. Rusthållaren gaf Anna han tyckte att hon var bättre än någon annan, och bra mycket trefligare har Hanna med henne. Anna säljer nog köttet på torget. I går blef det slaktadt Fästis sonen var och gjorde det, och gjorde mycket väl ifrån sig, ingenting tog han för besväret, jag tracktera honom blott. Kon var mycket mager den liksom hade lite röta under bröstet. Röntan ämnar jag salta in, och blodet bakar jag till bröd, som sedan duger koka.

20 Gif mig nu råd huru jag skall göra med grisen, nu skulle det blifva ett präcktig svin, om vi skulle hålla den till Julen, men om den nu lyckligt skulle komma fram, det är just det jag frucktar före.

Huru skall jag annors ställa till med åkningen. Vallman har jag ännu ej fått, men kanske att jag ännu får, eller hinner vi sedan få när vi äro hemma, Socker vore det väl bra om du skulle skicka.

Barnen äro Gud vare låf friska, Lilla Gossen hostar ännu lite. Gossarna saknar bra mycket Hinrick få se huru det går när Hanna reser. Bar lite går det på lasset, jag hade nog haft en koffert, men Rusthållaren tyckte att det skulle blifva svårt att sitta. Hanna reser rätt gärna. Huru må det är med eder Gud låte alla vara friska.

30 Farväl min saknade Make

Din Jeanette.

199 *J. L. SNELLMAN – J. V. SNELLMAN 14.IX 1856*
HUB, JVS handskriftssamling

Dan 14 September.

Älskade Make!

40 I dag får jag väl höra huru Hanna stackare kom fram, bra orolig har jag varit för henne, jag tyckte sedan att lasset såg stort ut. fastän där inte var mycket uppå, jag hade inte skickat hålkakor, men Rusthållaren tyckte att det var det passligaste. Vi äro alla friska, Barnen har inte ännu nytjat några öfverräckar men väl har de haft valmansböxor, och alldeles utan hosta äro båda Gossarna.

Lilla Gossen hostar obetydligt. vi har det allra skönaste väder i dag, och jag ämnar fara ut med barnen.

50 Huru orkar du bestyra om barnen nu måste det blifva mera svårt. jag tänker oupphörligt på eder. Barnen här leker så snällt till samman, jag tycker att Janne och Ville passar bra ihop med sina lekar.

Lilla Gossen kryper så snällt, och börjar redan att höja sig opp.

Jag ångrade att jag inte bad Anna bjera alla orena kläder, de hade hunnit blifva rena. Tack för namnammen det var så välkommit,

Fru Dhalberg var här och hade en liten Gosse med sig, hon hämtade åt Janne en stor ost, och barnen skickade sedan lite Confekt åt hennes