

158 J. V. SNELLMAN – J. W. G:SON SNELLMAN  
7.VI 1855

*Uleåborgs LA, J. W. Snellman G:son arkiv*

Herr J. V. Snellman G:son  
Uleåborg

Helsingfors den 7 Juni 1855.

Käre Broder!

10 Föga tänkte jag, att en så sorglig anledning skulle mana mig att skrifva detta länge uppskjutna bref.

Helt och hållet oväntadt var mig dock sorgebudet icke. Den envisa bensårnaden var ett bedröfligt förebud; dock lät dess lindrighet hoppas, att ännu år kunde förgå utan slutlig decision.

Af allt mitt hjerta tackar jag Dig och Din goda Jeannette för all den vänskap och omvårdnad, I skänkt min Fader, för all den förnöjsamhet, hvori Han hos Eder fick framlefva sina sista dagar. Gifve Gud i himmeln Eder och de Edra fröjd och frid i utbyte! jag beder det med rördt och tacksamt hjerta.

20 Tungt ligger det på mig, att jag icke kunnat bjuda min Fader en ålderdomstillflykt. Men Han vantrifdes här, och helsa led af denna orts, för alla dervid ovana förderfliga klimat. Och när dertill koleran kom, yrkade äfven jag på Hans bortresa. Det var om sommarn 1853. – Han hade redan då för plan att resa till Uleåborg, dit Hans håg så synnerligen drog Honom.

Det var mig en tröst erfara, att döden kom så lätt, så att han, som aldrig ligat i sjuksäng, icke heller nu behöfde intaga den. Hans själ hade redan länge lefvat bortom denna jord, och döden träffar sällan någon så väl förberedd.

30

För Dina vänskapsfulla sändningar af lax och rehnstek står jag också i rest med min tacksägelse. Jag har nu de mina på landet 6 mil härifrån och vi hafva ännu 4 rehnstekar rökta att i sommar påminna oss om Er. Sjelf hoppas jag få större delen af sommaren, vara ute – och reser nu dit till en början på fyra veckor.

40 Det gläder mig höra, att Georg fått accord med Banken, och att han således har utsigt till fortfarande bestånd. Helsa honom och öfriga anhöriga kärt, främst och kärast Din egen rara Hustru, och var försäkrad om den upprigtiga tillgifvenhet och tacksamhet hvarmed jag fortlevver

Broderligen  
Joh. Vilh. Snellman

P. S. Jag närsluter inlaga till Gustava Snellman. Låt oss någon gång få underrättelser från Dig och de Dina.

159 J. L. SNELLMAN – J. V. SNELLMAN JUNI 1855  
HUB, JVS handskriftssamling

50

Älskade Make!

Barnen mår alla bra, i går voro De hela dagen på Åkern äfven jag var på eftermiddagen med dem. Jag skickar nu åt Dig et knyte med kläder.