

163 J. V. SNELLMAN – A. W. SOLDAN 21.IV 1849
 RA, Släkten Soldans samling

Då D:r Soldan på sina kära Systrars vägnar gifvit mig löfte, att till mig afstå det Brockhaus Konversationslexikon tillhörande plancheverk, så får jag ödmjukast om detsamma anhålla och bilägger priset med 25 R(ube)l S(ilfve)r. Skulle jag misstagit mig om priset, så beder jag att derom blifva godhetsfullt upplyst.

De requirerade Läsetabellerna lära nu äntligen kommit till Boklådan härstädes. De kosta 43 kopek S(ilfve)r.

Med utmärktaste Högaktning.

Joh. Vilh. Snellman

d. 21 April

10

164 J. L. RUNEBERG – J. V. SNELLMAN 21.IV 1849
 HUB, JVS handskriftssamling

Gode Broder!

Just nu in på posttimmen emottog jag medföljande bref med anmodan att försända det till Dig och be Dig lemna det till Mamsell Mether, sedan Du förut med någ(ra) tröstande ord förberedt henne på dess innehåll, nemligen underrättelsen om hennes mors död.

Jag vill ej yttra en klagan öfver utgången af Din affär i Helsingfors, Du vore föga betjent med en sådan, och jag har klagat nog inom mig sjelf. Det sorgligaste blir i alla fall den hårdhet, hvarmed man vist sig kunna möta ett anspråkslöst och troget folk, då det nångång, för unders skull, så allmänt som nu varit fallet uttalat en varm och lefvande önskan. Att Du gör allt Ditt till för att kunna bli kvar i Finland hoppas jag förvisso, i trots af alla de rykten som låtit förljuda att Du skulle sökt en profession i Upsala. Vore detta land rikt på förmågor skulle jag ej ha hjerta att uppmana Dig till den bittra kampen mot ekonomiska bekymmer och tusen andra afviga förhållanden, men detta land är för oss en fattig moder, och för en sådan vill man gärna lida något om det kommer derpå an. Från flere håll har jag hört yttras, att Du borde söka Filosofiska Adjuncturen i Helsingfors, och vore det en möjlighet för Dig att subsistera der, skulle jag icke tveka att lägga min röst till deras, som yrka att detta vore icke blott nobelt utan äfven klokt gjordt af Dig. Visst är att Du skulle kunna verka både för Din vetenskap och för ungdomens bildning lika mycket såsom Adjunct, som om Du vore professor, och hvilken moralisk betydelse och vigt ett sådant steg af Dig skulle hafva behöfver jag icke nämna. Jag har blott velat framkasta detta till Ditt besinnande; Du som känner dina förhållanden bäst sjelf kan också sjelf bäst öfver väga skälen för och mot och derefter rätta Ditt beslut. Men ännu engång, om icke allt vänder sig på tvären så öfvergif ej Finland. Svält hellre här.

Mycket vore ännu att säga men posten skyndar. Tusen helsningar till de Dina från mig och Fredrika, som icke velat lemna mig någon ro förr än jag skulle skrifva till Dig angående dender Adjuncts funderingen.

Din tillgifne

Joh. Ludv. Runeberg.

Borgå den 21 April 1849.

20

30

40

50